

## Vraag het aan Morya



### Je kan de ander loslaten

“Je kan die ander loslaten omdat je weet: ‘ik heb hem of haar lief en ik weet dat hij of zij zijn of haar eigen weg moet kunnen gaan.’

Er zijn voortdurend neigingen in de mens om de medemens te helpen richten. Maar dat moet je niet doen. Probeer je eigen leven te richten.

Wanneer de ander zichzelf wil zien, moet hij zichzelf leren zien op een manier dat hij open kan komen voor zijn of haar waarden.”

A handwritten signature in dark red ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven”  
(uit hoofdstuk 3: ‘Het enge uiterlijke leven en het ruime innerlijke leven’) © Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Online advies nr. 410

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



---

---